

A full-length portrait of a woman with short blonde hair, smiling. She is wearing a black long-sleeved top with flared cuffs and black trousers. Her hands are on her hips. The background is a solid blue color.

‘Ik ben blij dat ik
de stap heb gezet’



‘Als je hier zit, weet je pas écht hoe het werkt’

Saskia Koppert-Lucassen nam vorig jaar een notariskantoor over in Veenendaal, waar zij geen enkel netwerk had. Een sprong in het diepe die goed uitpakte.

TEKST Dorine van Kesteren | BEELD Truus van Gog

‘Op 1 januari vorig jaar nam ik dit kantoor over. Een buitengewoon hectische tijd brak aan. Ik had hier weliswaar twee maanden gewerkt om alles en iedereen een beetje te leren kennen, maar als je hier zit, weet je pas écht hoe het werkt. De eerste maanden was ik waarnemer, vervolgens werd ik notaris. Ik wilde hier ook graag komen wonen met mijn gezin. Dus ik werd benoemd en beëdigd, leerde personeel en cliënten beter kennen, werkte hard en bouwde aan een netwerk in deze voor mij onbekende plaats. Tegelijkertijd verkochten we ons huis in Lelystad, kochten een huis in Veenendaal, verbouwden dat, en zochten scholen en sportclubs voor de kinderen. Al die tijd reed ik elke dag anderhalf uur heen en anderhalf uur terug. Dat duurde tot de zomer, toen we in het nieuwe huis konden. Gelukkig wist ik tevoren niet wat mij allemaal te wachten stond, anders had ik het misschien niet gedaan.’

KEERPUNT

‘In 2014 heb ik voor het eerst de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk geschaatst. Ik was altijd al een liefhebber van schaatsen op natuurijs, maar de mogelijkheid dat te doen, is er niet zo vaak. Via bekenden ging ik mee met een groep mensen via ‘Weissensee4kids’ die de tocht voor goede doelen schaatste. 200 kilometer op één dag. Nu ben ik geen fanatieke sporter, maar ik heb het gehaald. Dat heeft mij een ongelooflijke boost gegeven, het maakte echt iets los. Wat precies, is moeilijk te omschrijven. Het gevoel: als ik dit kan, kan ik meer. Het heeft mij zelfbewuster gemaakt en meer vertrouwen gegeven. Het is niet zo dat ik toen dacht: ik kan notaris worden. Maar de beslissing, een paar jaar later, om dat te doen, heeft zeker te maken met die

ervaring op de Weissensee. Die schaats-tocht heeft een keerpunt in mijn leven betekend. Ik heb inmiddels vijf jaren achter elkaar de tweehonderd kilometer geschaatst. Elk jaar via Weissensee4kids, voor de goede doelen Ronald McDonald-huis en OrangeBabies. In januari 2019 ga ik weer. Ik kan het iedereen aanraden.’

UITDAGING

‘Ik kom uit Groningen, waar ik ook heb gestudeerd. Kandidaat-notaris werd ik omdat ik de notariële vakken het leukst vond. Ik begon in Meppel. Toen mijn toenmalige vriend, inmiddels echtgenoot, een mooie uitdaging vond in Lelystad zijn wij daarnaartoe verhuisd. Ik heb daar op twee verschillende kantoren gewerkt, waar ik veel heb geleerd en een mooie tijd had. Omdat ik meer uitdaging zocht, ben ik vervolgens een tijdje gaan freelancen. Via een tijdelijke klus kwam ik in dienst van een kantoor waar een plek als notaris zou vrijkomen. Ik had daar wel interesse in, maar door allerlei omstandigheden is dat anders gelopen. Toen wist ik wel: nu ben ik eraan toe, ik wil notaris worden. Daar had ik naar toegewerkt, ik had veel ervaring opgedaan en ook privé kwam het uit, want de kinderen hadden inmiddels de middelbare schoolleeftijd en waren dus al wat zelfstandiger. Dus ik belde met een recruiter en met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om over de mogelijkheden en onmogelijkheden te praten. Zo heb ik dit kantoor overgenomen van notaris Vinke.’

GILBERT

‘Om een netwerk in Veenendaal op te bouwen, heb ik mij allereerst aangemeld bij de twee grote businessclubs, beide gelieerd aan een voetbalvereniging. Verder werd ik lid van de bedrijvenkring, ik bezocht alle makelaars en schreef een column in een plaatselijk krantje. En ik

ben lid geworden van een wielersclub, ook omdat ik denk dat er anders niet veel van mijn hobby fietsen komt. Ik ging naar veel netwerkbijeenkomsten. Men begon mijn gezicht te kennen. Zo ben ik al snel gevraagd voor het bestuur van de stichting die het Gilbert-jaar in Veenendaal organiseert. Volgend jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Gilbert van Schoonbeke werd geboren. Hij was een bierbrouwer en ondernemer uit Antwerpen, die van Karel V een concessie vroeg en verkreeg om in Veenendaal turf af te graven om naar Antwerpen te brengen. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit gebied zich snel is gaan ontwikkelen. Die historie grijpen we aan om een gevoel van verbondenheid en trots onder de inwoners te bevorderen en dat naar buiten uit te dragen. Gilbert zorgt ook voor een verbinding met de stad Antwerpen, waar net als hier een stichting in het leven is geroepen. Er zijn bezoeken over en weer en we gaan allerlei projecten organiseren samen. Bestuurders, ondernemers, scholen en andere instellingen doen mee. Het is een prachtig project.’

KRACHT

‘Toen ik hier notaris werd, wilde ik graag een nieuwe naam voor het kantoor. Een lokaal marketingbureau heeft een workshopsessie voor het hele team georganiseerd. Waar zijn we goed in, waar ligt onze kracht? Betrokken, duidelijk, actief en trots zijn de belangrijkste steekwoorden die naar boven kwamen. Nu heten we Novia. Het jaar 2017 was een zwaar, maar goed jaar. Ik ben blij dat ik de stap heb gezet en ik heb vertrouwen in de toekomst.’ ■